

## 'WIE HEEFT ER NOG EEN VAST CONTRACT?'

Tussen de hoofdstukken in dit boek lees je de ervaringen van verschillende hosselaars. Om je een indruk te geven van mijn eigen leven als hosselaar heeft Joke Retjnders mij geïnterviewd. Als je dit interview leest, heb je direct een goede indruk van mijn visting op hosselen en ondernemen, en van mijn eigen leven als hosselaar!

*Hoe ben je op het idee voor dit boek gekomen?*

'Toen koningin Máxima op werkbezoek was bij de Budgetkroningen in Maastricht, een initiatief van mij, vroeg ze op een gegeven moment of deelnemers ook bezig waren met hoe ze meer geld konden verdienen. Dat gebeurt eigenlijk maar zelden, want het programma van de Budgetkroningen gaat vooral over goed met je geld omgaan. Die vraag heeft me wel getriggerd en ik heb mijn ideeën hierover uitgewerkt in dit boek.'

*Maar waarom kies je dan voor hosselen? Dat is toch iets voor drugsdealers?*

'Dit is echt geen handboek voor louche praktijken. Hosselen betekent gewoon je kostje bij elkaar scharrelen door allerlei klussen en werkjes te doen. Een hosselaar is iemand die kansen

pakt die zich voordoen om geld te verdienen en verschillende inkomstbronnen heeft. Dit boek gaat erover hoe je dit het best kunt aanpakken.'

*Kunnen mensen niet beter een gewone baan nemen, of een eigen bedrijf opzetten? Dan heb je toch meer zekerheid?*

'Die zekerheid wordt jammer genoeg steeds minder. Wie heeft er bijvoorbeeld nog een vast contract? En een eigen bedrijf is hartstikke mooi, daar ben ik helemaal voor. Maar levert het wel genoeg op? Als de markt onzeker is, zul je zelf zekerheid moeten creëren. Dat kan door een paar potjes tegelijkertijd op het vuur te hebben. Vergelijk het maar met een gemengd bedrijf van boeren. Als de appelbomen er wat kaal bij staan, dan komt er altijd nog wat geld binnen van de gettenkaasjes en de eieren.'

*Wie heeft er nou nog een boerdertje?*

'Maakt niet uit. Iedereen kan zijn inkomsten op deze manier organiseren. Lees de interviews in dit boek. Merel heeft een snoepwinkelje, een bed and breakfast en een baantje in een boekwinkel. Dejan is communicatietrainer, model en sinds kort ook commercieel directeur. Steeds meer mensen hosselen.'

*Jij ook?*

'Al meer dan vijftien jaar. En ik zou niet anders willen. Ik begon met een klein baantje op een universiteit, daarbij werkte ik freelance als journalist, ik gaf ook nog trainingen, verhuurde een kamer en had een grote moestuin. Nu doe ik ander werk, maar ik heb nog steeds verschillende inkomstbronnen.'

*Het lijkt me zo rommelig*

'Zo ervaar ik het niet. Het is afwisselend en je kunt meer kanten van jezelf aan bod laten komen. Hosselaars vinden hun leven juist avontuurlijk en het geeft hun een gevoel van vrijheid. Ze vinden het fijn dat ze eigen baas zijn.'

*Moeten we ons niet hard maken voor goede banen en betere contracten, in plaats van losse baantjes te stimuleren?*

'Je moet allebei doen, vind ik. We moeten ons hard blijven maken voor goede arbeidscontracten, sociale voorzieningen en fatsoenlijke werkomstandigheden. Maar het zou dom zijn om je alleen daarop te richten, omdat de leefstijl van mensen verslechtert en daar zie ik voorlopig geen verbetering in.'

*Wat bedoel je?*

'Er is werkloosheid, banen staan onder druk, het aantal flexcontracten en tijdelijke contracten neemt toe; uitkeringen gaan omlaag, pensioenen worden minder, we moeten langer doorwerken, ziektekosten gaan omhoog, studeren is duurder. Zal ik nog even doorgaan?

Veel mensen zitten gewoon krap – en klem. Je kunt je dan blauw solliciteren om een positie te krijgen die vergelijkbaar is met wat je had, maar je kunt ook resetten. Overigens heb ik niks tegen solliciteren. Maar je kunt ook – zoals hosselaars doen – eens open en fris naar je situatie kijken met de vraag: waar liggen kansen om geld te verdienen? Dan gaat er een nieuwe wereld voor je open en komt er van alles op je pad.'

*Je plett in dit boek voor een ondernemende leefstijl. Wat is dat?*

'De regie pakken over je eigen leven en geld, en je niet afhankelijk opstellen. Zoals een ondernemer met zijn bedrijf omgaat, zo zou iedereen met zijn leven moeten omgaan: actief aan de slag om inkomen te krijgen, investeren in jezelf, verantwoordelijkheid nemen. Veel freelancers en millennials leven al zo.'

*Je bent gepromoveerd op een onderzoek naar duurzaam leven. Is hosselen duurzaam?*

'Ik denk dat hosselen een goede strategie kan zijn voor een duurzame leefstijl. Daar versta ik onder dat je goed met je geld omgaat, groen bezig bent en goed in je vel zit. Hosselaars spreiden hun financiële risico's, gaan meestal zorgvuldig om met hun uitgaven en zijn vaak ook milieubewust, én ze voelen zich happy omdat ze de dingen doen die ze graag willen doen. Dat zijn pluspunten voor een duurzaam leven.'

*Romantiseer je niet te zeer?*

'Nee hoor. Ik beweer niet dat het makkelijk is om je leven zo te organiseren. Mensen werken hard, er zijn soms zorgen over opdrachten en rekeningen, en er is onzekerheid. Maar hosselaars hebben een modus gevonden om hiermee om te gaan: ze hebben een financieel vangnet, door spaargeld of omdat ze niet op één paard gewed hebben. Dus als een opdrachtgever stopt of als hun contractje eindigt, dan is er altijd wel weer wat anders. Hard werken voelt niet zo, omdat ze dingen doen die ze leuk vinden.'

*Is het wel voor iedereen weggelegd? Dingen doen die je leuk vindt, dat is toch de luxe van de happy few, zoals de creatieve nerds die in hubs een start-upje voorbereiden.*

'Hallo, hoe kom je erbij dat "gewoon" werk niet leuk kan zijn! Maar dit terzijde. Het maakt niet uit wat voor werk je doet en of je veel of weinig diploma's hebt. Voorbeelden te over. Dat zie je ook in dit boek, waartn mensen uit allerlei rangen en standen hun verhaal vertellen. Iedereen kan husselen. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Het is vooral een kwestie van goed je zaakjes regelen. En dat kan iedereen.'